

**van 29 Augustus tot 2 September 1947**  
**BEDEVAART en TRIDUUM voor ZIEKEN te**  
**BANNEUX O. L. VROUW**

onder Geestelijke Leiding van  
Zeer Eerw. Heer Kan. LEGRAND, S. T. D.

---

**Vrijdag 29 Aug.** vertrek uit Brugge per speciale trein om 6 u. Aankomst in Banneux voor de H. Mis van 11 u.

Zieken vertrekken per auto en komen later te Banneux aan. Zij volgen het Triduum en verblijven in de Gastvrijheid tot den Dinsdagmiddag.

Voor bedevaarders die verlangen den Zaterdagmiddag terug te keren, zullen autocars hen over Hoei en Marche-les-Dames naar Brugge brengen.

**Maandag 1 September** vertrek uit Brugge per autocar te 6 u. H. Mis, Communie en ontbijt te Koelberg. Over Marche-les-Dames en Hoei naar Banneux. Terugkeer per trein den Dinsdagmiddag te 5,30 u. uit Trooz.

De reis heen en terug bedraagt 250 fr.

Er wordt gezorgd voor pensioen aan 140 fr. per dag. Het verblijf der zieken in de Gastvrijheid is aan 50 fr. daags.

Alle inschrijvingen moeten gedaan worden tegen **20 Augustus** :

voor Brugge, bij :

Juf. Dujardin, Joost de Damhouderstraat 3

Juf. Daveloose, Zuidzandstraat 3;

voor St Andries, bij :

Juf. Van Rafelghem, Korte Molenstraat 7, St Andries.